

Fællessejlads til Als 27. september 2014

3 Meginjoller mødtes lørdag formiddag i Stinesminde. Ole og Mogens fra Randers i Oles "Frej", Lars og Sven i Larses "Lise" og Paul i "Pøs". Vi havde længe glædet os til at sejle,



men der blæste en hård vind fra vest (middelvind ca. 10 sek/m.

Vi besluttede at blæse ud af fjorden og udnytte vinden til den lange tur ud i yderfjorden, hvor ingen af os havde sejlet jollerne før.



Vi talte om at lægge

masterne og ro under Hadsund broen, der kun åbner på hele klokkeslæt. De små joller sprang afsted i medvind. I byer, der nok var 15-17 sek/m, var det noget et arbejde at undgå bomning eller for megen slinger. Men på en god time, nåede vi Hadsund lige før broen gik op - og vi for igennem. Kort efter broen gik vi i land på en mark, hvor venlige mennesker havde stillet et bord, og vi spiste madpakker i sol og læ.



Så videre ud mod øst. Landskabet skiftede karakter fra inderfjordens bakkede brinker til stort åbent land med lange skovbryns støvede september-farver. Bamgæs i kiler, ryler, en bekkasin. Det lave vand uden for renden, nu grønt, med sandøer his og her. Overgårds diger, et ensomt pumpehus. På nordsiden "Professoren" – en hvid bygning ud til vandet. Solen brænder i ansigtet mens vi i store slyng bæres ud af – både for vinden – men også af en meget stærk strøm, der trak bøjerne dybt i vandet.

Efter 1½ times sejlads fra Hadsund, når vi Als. Sansemætte venter vi på Bent og Lise og biler derhjemme fra, så vi kan få rullet jollerne tilbage. Vi runder dagen af med Megin gryde og æblekage hos Paul og håndgjort øl af Ole og Mogens bedste bryg! Der er nu noget med de Meginjoller!



Refereret af Paul

