

MEGINbowlen 2009 i farvandet omkring Vendelsø

Så er årets Megin Bowl afviklet og som de fleste sikkert ved skete det ved Vendelsøerne som ligger lidt nord for Varberg. Vi opholdt os på Vendelsø som er den største øerne og klippeskærene, som udgør Vendelsøerne. Her var der plads til telte og mulighed for at få plads på vandrehjemmet. Indendørs var der plads til skippermøde. Bådene blev sat i vandet i Stavde. Her var der god plads til at parkere biler og trailere og et lille godt slæbested.



Turen til Vendelsø havn var ca. 1 sømil og med det vejr vi havde, næsten for kort.



Der var mulighed for at få sit grej kørt op til vandrehjemmet/campingpladsen, og med alt det vi havde med var det en stor lettelse. Lørdagens sejlads var på grund af vinden, som var meldt til at være mellem 3 og 8 m/s (den var nok mest 8 + m/s) blev alle sejladsen sejlet i Vendelsø fjorden i læ af klippeskærene Kleningskær – Knarskær og Vendelsø og fri af de store dønninger ude fra Kattegat

Megin bowlens traditionelle middag bestod af grillede bøffer og pølser/korv i rigelig mængder samt forskellige slags salat og flute. Drikkevarerne var enten medbragt eller købt på stedet

Distance sejladsens første ben gik til stranden på sydsiden af Almø, hvor der var tid til at strække benene og indtage kaffe og kage.

Kl. ca. 2100 blev der afholdt generalforsamling (se ref.) Søndag endnu en sejlads som var den samme trekantbane som om lørdagen. Der blev dystet hårdt og der var ikke altid plads ved startbøjerne til at alle dem der ville rundt samtidig. Men alle kom rundt og alle i mål, nogle LAAAANGT før andre, men en dårlig pladsring er bedre end ingen, som jo ville betyde at man ikke ville have været med til denne årlige super oplevelse



Tilbageturen gik via bundmærket, som var meget svært at få øje på.



Kl. ca. 2100 blev der afholdt generalforsamling ([se ref.](#))

Bowlen og de andre præmier blev overrakt og så var det tid til at pakke sammen og den sidste tur i dette herlige farvand, og tilbage til Stavde havn – bil og trailer. Til sidst STOR tak til arrangørerne af dette års Megin træf.

Kim og Nic fra Egå, vandt samlet set i fin stil MeginBowlen 2009. Der kan man se, hvad en gammel jolle (nr. 29) med nye sejl og et dedikeret mandskab kan drive det til.

Anden pladsen gik til sidste års vinder, Flemming Sørensen også fra Egå, mens 3 pladsen gik til Preben V. Andersen fra Solrød strand

442 NIDAN

