

MeginBowlen 2023

Beretning

Peer Bruun tegnede Meginjollen i 1988 med sans for gamle traditioner og nutidig glæde ved at sejle. Han forærede sejlerne "MeginBowlen" som vandrepokal - og inspiration til en årlig sammenkomst for alle landets Meginjollesejlere.



Og der var både inspiration og god vind, da vi i dagene 25. til 27. august samledes i Præstø for at sejle og snakke sammen. Henning Ringe Ibsen, havde lagt et stort forarbejde blandt lokale sejlerne for at fremme interessen for den lille underfundige jolle, så tyve joller kunne mødes, fra Præstø og fra Tyskland, en kom fra Norge og resten fra alle egne i Danmark. Jan Augusta og Matthias Mälk fra Tyskland deltog som gæster uden jolle.



I løbet af fredagen var alle joller søsat, nogen havde nået at sejle ud og mærke Præstøfjord inden vi hyggegrillede og Meginsnakken tog fart. Men vejret holdt sig nu ikke i ro den nat. De af os, dersov i telte oplevede et ekstremt regnskyl buldre mod teltdugen fulgt af fyrværkeri med lyn og torden. Hen på morgenens blev der stille, bortset fra en fredsommelig sejler-snorken fra et



telt - og lidt senere, en glad smasken og gnasken, mens de morgendulige ænder spiste nedfaldne æbler lige uden for teltet.

Lørdag var det skippermøde kl. 9. Dommerne, Jan Ørting og Henrik Schmidt fra Præstø sejlklubs jolleafdeling fortalte om formiddagens bane. Der blev sejlet to sejladser af ca. en times varighed hver, inden vi gik i havn for frokost. Vejret var ustabilt, det blæste op hen på formiddagen og da vi gik ud for at sejle langdistancesejlads stod der en ret kraftig vind ind gennem fjorden (jeg gætter

pust på 13 – 16 sek/m). Den kraftige vind gjorde at 11 af de 20 både valgte at udgå i overensstemmelse med Meginkulturens ide om, at vi sejler for at nyde det, og man skal have mod til at kende sin grænser. Vinden lagde sig dog kort tid efter og de resterende 9 joller havde en god frisk og lynchurtig sejlads ud midt på Præstø fjord og retur til havnen. Under alle sejladsen blev vi betryggende fulgt af Mogens Poulsen, Leif Lagersted og Helge Andersen i sejlklubbens adrætte følgebåd.



Lørdag eftermiddag hyggede vi med kaffe og impuls-købte pæretærter fra Meny-bageren, inden vi mødtes kl. 18.30 til festmiddag i Sejlklubbens stemningsmættede klubhus. Her var en overdådighed af kalvefilet, frikadeller og kylling med bjerge af salat tilberedt af Præstøs lokale kok. Vi sang en af Pauls Meginsange og Jens underholdt med en helt ny sang, digtet undervejs til stævnet på cykel.

Efter middagen afholdt vi den årlige generalforsamling, inden folk hyggede videre gennem skumring, myggesvirren og godt fællesskab. Der er meget at

snakke om. Kan du huske... eller hvordan skøder man storsejlet... eller hvor køber man en pressining, der ikke samler vand.

Efter sejlture, luft i ansigtet og mange indtryk gik sejlerne tidligt til ro. Og denne nat tog vejret det også med ro.

Søndag morgen oprandt med vindstille og en optimistisk tro på, at der nok skulle komme vind. Det holdt stik. Vi sejlede to korte sejladsere i 5 – 7 sek/m, inden vi gik i land og begyndte at rigge af og trække både på trailere. Præstø-folkene grillede pølser til deltagerne og vi hyggesnakkede indtil resultatet af sejladserne var gjort op og præmierne kunne uddeles: 3 øl til nr. 3: Elke og Hendrik, 2 øl til nr. 2: Henning og Jens og 1 øl til vinderen af årets MeginBowle: Jørgen og Alex.

Et stævne fyldt af oplevelser var ved at være forbi. Så skønt at alle hjælper hinanden. Aktive ægtefæller fra Sønderjylland, Norge og Præstø havde øje for oprydning, når sejlerne var sejlet ud. Stor betydning for afviklingen var, at vi havde Præstø sejklubs jolleafdelings opbakning og glæde ved at afprøve Meinjollens potentiale.

Resultatlisten følger nedenfor her.

English version/ report: MeginBowlen 2023

Peer Bruun designed the Meginjollen in 1988 with a sense of old traditions and contemporary joy in sailing. He presented the sailors with the "MeginBowlen" as a walking trophy - and as inspiration for an annual gathering for all the country's Meginjolle sailors.

And there was both inspiration and good wind when we gathered in Præstø on the days 25. to 27. August to sail and talk together. Henning Ringe Ibsen, had done a lot of preparatory work among local sailors to promote interest in the small, ingenious dinghy, so that twenty dinghies could meet, from Præstø and from Germany, one came from Norway and the rest from all parts of Denmark. . Jan Augusta and Matthias Mälk from Germany participated as guests without a dinghy.

During Friday, all dinghies were launched, someone had managed to sail out and feel Præstøfjord before we had a cozy barbecue and Megins-talk took off. But the weather did not keep quiet that night. Those of us sleeping in tents experienced an extreme downpour pounding against the tent canvas followed by fireworks with lightning and thunder. In the morning it was quiet, apart from a peaceful sailor's snore from a tent - and a little later, a happy smacking and munching while the morning ducks ate fallen apples just outside the tent.

On Saturday, there was a skipper's meeting at 9. The judges, Jan Ørting and Henrik Schmidt, from Præstø sailing club's dinghy department, told about the morning's course. Two voyages of approx. an hour's duration each before we went into port for lunch. The weather was unstable, it blew up in the morning and when we went out to sail long-distance sailing there was a rather strong wind coming through the fjord (I guess maybe 13 – 16 sec/m). The strong wind meant that 11 of the 20 boats chose to go out in accordance with Megin-kultures idea, that we sail to enjoy it, and one must have the courage to know one's limits. However, the wind died down shortly afterwards and the remaining 9 dinghies had a good fresh and sunny sailing out in the middle of Præstø fjord and back to the harbour. During all sailings, we were reassuringly followed by Mogens Poulsen, Leif Lagersted and Helge Andersen in the sailing club's nimble escort boat.



3 øl til nr. 3: Elke og Hendrik,



2 øl til nr. 2: Henning og Jens



MeginBowlen og 1 øl til
vinderen af årets

MeginBowle: Jørgen og Alex.



On Saturday afternoon we enjoyed coffee and impulse-bought pear-tarts from the Meny bakery before we met at 18.30 for a celebratory dinner in the Sejlklubben's atmospheric clubhouse. Here was an abundance of veal fillet, meatballs and chicken with mountains of salad prepared by Præstø's local chef. We sang one of Paul's Meginsongs and Jens entertained us with a brand new song, the poem written on the way to the meeting by bike.

After dinner we held the annual general meeting, before people enjoyed themselves through dusk, the buzz of mosquitoes and good fellowship. There is a lot to talk about. Do you remember... or how to rig the mainsail... or where to buy a pressing that does not collect water.

After sailing trips, air in the face and many impressions, the sailors went to rest early. And this night the weather also took it easy.



Sunday morning dawned with calm winds and an optimistic belief that there would probably be wind. It held true. We sailed two short sailings for approx. 5 – 7 sec/m before we went ashore and started to unrig and tow boats on trailers. The Præstø people grilled sausages for the participants and we chatted until the results of the sailings were settled and the prizes could be awarded: 3 beers for No. 3: Elke and Hendrik, 2 beers for No. 2: Henning and Jens and 1 beer for the winner of the year MeginBowle: Jørgen and Alex.

A convention full of experiences was coming to an end. So nice that everyone helps each other. Active wifes from Sønder-Jylland, Norway and Præstø had an eye for clean-up when the sailors had set sail. Of great importance to the process was that we had the support of the Præstø sailing club's dinghy department and the joy of testing the Meinjollen's potential.

The list of results follows below here.



MeginBowlen med navne på vindere siden 1993. Der er ikke mere plads på selve pokalen, så nu får vi lavet en fod, hvor de kommende års vindere kan graveres.

"MeginBowlen" with names of winners since 1993. There is no more space on the cup itself, so now we will make a foot where the coming years' winners can be engraved.

Megin Bowl 2023 i Præstø

Res.

Nr	Navn	Megin nr.	1. sejlads		2. sejlads		3. sejlads		4. sejlads		5. sejlads		Point i alt	Placering i alt	Klub
			Placering	Placering											
	Hans Peter Larsen	1 - Nidan	16	18	21	18	16	89					19		
	Knud-Erik & Else Schärle	2 - Kjiraa	17	13	21	14	18	83					17		
	Ole Storm og frue	3 -	4	8	21	6	9	48					9		
	Jens Jørgensen & co	4 - Frej	14	14	21	16	15	80					16		
	Leif Helse/Ashley Brewster	5 - Peter PI	8	12	21	21	21	83					18		
	Henrik Gursikov/ Frank H	6 - Tone	13	6	5	7	7	38					5		
	Ole Kjeldig/Mogens Esner	7 - Frej	12	16	7	15	11	61					11		
	Hans Peter/Knud Novrup	8 - Munin	7	7	21	3	5	43					7		
	Philip/Marie/Sonja	9 - Klak	9	10	4	10	8	41					6		
	Jens Poulsen/Henrik W	10 - Svala	10	15	21	4	6	56					10		
	Kim Jacobsen/Niccoline	11 - Anni	21	21	8	9	17	76					15		
	Henning R Ibsen/Jens R	12 - Vesta	5	3	1	5	3	17					2		
	Poul Arnbæk	13 - Pøls	21	5	21	12	14	73					13		
	Elike og Henrik	14 - DIX	3	4	3	8	4	22					3		
	Leif B / Erik S	15 - strit	6	11	6	11	13	47					8		
	Nis Kærmer/TBC	16 - Marie	15	17	21	13	10	76					14		
	Vivi og Henrik	17 - Færder	21	2	4	2	1	30					4		
	Kjeld & Rune Nørreslet	18 - Mi	18	21	21	21	21	102					20		
	Kim L.J & Morten Læsøe	19 - Hugin	11	9	21	17	12	70					12		
	Jørgen og Alex	20 - Beauty	1	1	2	1	2	7					1		