



MeginBowlen 2015

22 Meginjoller fra hele landet og Nordtyskland kørte fredag den 21. august gennem Jylland mod Voer ved Randers fjord. Kørte de sidste kilometer i det smukke åbne landskab, gennem korn-gule marker, under en stor lysende himmel, ind mod fjordens rørskove.

Ole Kjeldgaard havde sammen med sin familie brugt mange dage på at forberede stævnet, købe ind, skrive huskesedler og tjekke alt.

Men de selvsamme dage, hvor vi andre bare tænkte på vores, var der afbud fra en følgebåd, og Ole havde torsdag nat råbt sin nød på facebook – og Silkeborgspejderne tilbød hurtigt vi ku låne deres båd – så tidligt fredag morgen kørte Ole til Silkeborg, hentede jollen og fik denne vigtige del af stævnet på plads.



På Fjordcentret var der alle tiders forhold for meginsejlere. Fine bygninger med pejsestue, hvis det havde regnet. Hyggelige lækroge til telte og campingvogne og tæt fornemmelse af fjorden lige nede bag ved, hvor jollerne nu lå og hyggede sig side ved side og kun frygtede heftige kølvandsbølger fra stressede coastere.

Det blev en fredfyldt, dejlig aften med grillmad over bålet, snak med sejlere, der lider af samme uheldredelige Megin-glæde som en selv. Nogen kom lidt senere fordi en drilsk gps havde sendt dem op på nordsiden af fjorden – et kvarter efter den sidste færge fra Mellerup var gået til ro. Det gav lige en ekstra times kørsel ind om Randers og ud til os andre.

Lørdag

Skippermøde, To dommere fra Randers Sejlklub var klar i deres lille åbne dommerjolle. Frisk blæst ind over fjorden og solen glitrede. To ivrige starter med trængsel, brag og aktivering af den gode gamle regel om at bagbords halse viger for styrbords halse. Enkelte tog samvittighedsfuldt en 360 graders vending efter en lidt for hurtig start.



Strømforhold og vindspring er alle sejleres vilkår og de to spillede også med her. I dommerbåden fik de som altid deres sag for ved mållinjen med at få skrevet romertal ned, særlig når en jolle vendte på mållinen eller et sejl dækkede for to andre. Bestyrelsen er begyndt at tænke aktivt om ikke man kunne udstyre jollerne med almindelige tal på snuden under stævner.

Landgang på Kanaløen

Efter formiddagssejladserne sejlede vi hen til fjordens smalle ø ved kanalen, hvor mægtige fragtbåde passerede, mens vi spiste frokost, strakte ben og hentede joller, der dovent drev til fjords. Solen bagte - og skabte en dejlig atmosfære over hele stævnet.

Eftermiddagen havde langdistance sejlads til mærkerunding, hvor vi kunne se ud til Udbyneder og fjordmundingen i det fjerne. Lænsestart, halvind og kryds hjem mod Voer og målline.

Så hvile, snak, kaffe og uddeling af gode råd om skødning og nedhal og fif ved mærkerunding. Festmiddagen med lækker Chilli con Carne med lokalt Randers islæt vi blev behandlet som søofficerer af Elsebeth og Ole, deres datter Nina og veninden Pernille.

Efterfølgende blev der holdt generalforsamling (se referatet andet sted her på hjemmesiden)



Resten af eftermiddagen gik med hvile, snak, kaffe og uddeling af gode råd om skødning og nedhal og fif ved mærkerundinger. Festmiddagen med lækker Chilli con Carne med lokalt Randers islæt. Vi blev behandlet som søofficerer af Elsebeth og Ole, deres datter Nina og veninden Pernille.



Efterfølgende blev der holdt generalforsamling (se referatet andet sted her på hjemmesiden)

*Nina og Pernille
hjalp med god mad
til sultne sejlere*

Søndag

Formiddagen bød på to ivrige sejladsere i let opfriskende vind. Enkelt valgte at sejle som iagtagere uden for konkurrencen og levede dermed også op til Meginsejladsernes ide – at vi sejler for sjov og fornøjelsen ved vejr, vind og sejlads – uanset om det så gælder vinde MeginBowlen eller det at vinde erfaring og nyde sejladsen.

Efter dommernes hovedbrud med romertal og rækkefølge blev dette års vinder af MeginBowlen kåret som var Leif og Hanne Bødtcher Jensen i Strit, foran Hendrik og Elke Horn og Hans Lauenborg. Inge og Peter Artmeyer vandt midtvejs-pokalen Der deltog 5 joller med spejdere og i år blev Jens Ole Bang årets DM-vinder som bedst i denne gruppe.



Formanden takkede familien Kjeldgaard, dommere og de frivillige på land og i følgebåden, alle deltagere og vejret for et dejligt stævne. Han udtrykte håb om at mange ville kunne deltage næste år hos Inge og Peter Artmeyer på Plöner See i Nordtyskland.

Her et link til mange gode billeder:

<https://picasaweb.google.com/116171124509445618263/Meginbowlen2015>



En vigtig detalje:
Selv firbenede
Meginsejlere bar
redningsvest

Hjemturen er
begyndt.

